

**Corporate story**, ons verhaal over wie we zijn, wat we doen, hoe we het doen, waarom we het doen.

## **Samen op weg...**

Bestaat er zoiets als een Emmausfamilie? Je zou het bijna zeggen als je al die honderden mensen ziet die elke vijf jaar de reünie bezoeken. De grote groep docenten die hier als leerling begon en de oud-leerlingen die af en toe nog even langskomen, gewoon om even te kijken en 'hallo' te zeggen. De platte organisatie, conrectoren die de namen van hun leerlingen kennen, de conciërge die 's morgens aan de poort iedereen begroet en de mensen die niet op school zitten, eruit vist. Het ondersteunend personeel dat een warm oor is voor leerlingen die dat even nodig hebben. Medewerkers die op vrijdagmiddag in de 'nazit' de week met collega's informeel bespreken. Brugklassers die al aan het begin van hun opleiding tijdens de open dagen trots de nieuwkomers rondleiden...

We doen het met elkaar. Samen. Al decennia. Verbinding is de rode draad.

Waarom doen we wat we doen? Waarom stimuleren we leerlingen om te kunnen en te willen leren? Omdat we denken dat het belangrijk is dat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. We zijn er om onze leerlingen kennis en sociale vaardigheden bij te brengen, zodat ze uiteindelijk goed kunnen functioneren in de maatschappij. Dat ze vanuit hun ruime bagage keuzes kunnen maken. Klaar zijn voor de volgende reis. Als zelfstandige, kritische, denkende jong volwassenen met een verantwoordelijkheidsgevoel. Die kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en aan die van anderen. Uiteindelijk willen we dat ze straks gelukkig zijn in wie ze zijn en wat ze doen. En dat ze van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan gemeenschappen en de samenleving. Dat is het doel.

We zijn een school voor havo, atheneum en gymnasium. Duidelijk en goed georganiseerd. Schoon, opgeruimd en transparant. Als een leerling er niet bij is, letterlijk of figuurlijk, nemen we actie. We zorgen voor snelle terugkoppeling op vragen van ouders via mail en telefoon. Het past wat ons betreft bij een aantal waarden die we nastreven, zoals zorgzaamheid, respect, vertrouwen, duidelijkheid, gemeenschapszin, verbondenheid. We maken afspraken die de basis zijn voor wat we doen en laten op school.

Is het Emmaus een grote school? Ja met zo'n 1.700 leerlingen best wel, maar niemand verdrinkt erin. Het vangnet is groot op het Emmaus, het zorgteam indrukwekkend. Niemand hoeft ernaast te staan. Ongeacht je ervaringen, je rugzak, of de begeleiding die noodzakelijk is. We zijn samen, samen op weg. Op die manier zijn we door de jaren heen de plek geworden waar leerlingen met hun achtergronden, culturen, blauw, groen en paars haar elkaar hebben gevonden. Waar we het leven met elkaar delen. Ons verhaal kwijt kunnen. Veiligheid vinden en ontwikkeling in kennis, maar zeker ook ontwikkeling op het sociale vlak.

We kiezen er niet voor een themaschool te zijn. We zijn wie we zijn. Wil je alleen het standaard rooster volgen? Prima. Ga je los in alle mogelijkheden? Ook goed. Op het Emmauscollege kun je kiezen wat bij je past. Als je wilt, als je het aangeeft en als je het

aangrijpt, kan alles op het Emmaus. Dat is de kern. Verdieping, verbreding op alle gebieden, economie, bèta, kunst, sport, cultuur, noem het op. Profielkeuzes, extra vakken, vakkenpakketten die je eindeloos kunt combineren. De Romereis, de uitwisseling met leerlingen uit andere landen, de reizen die je tussendoor kunt maken. Je kunt kiezen om B-plusser te worden en bruggers te helpen, kiezen om olympiades te doen, versterkt Engels, Duits of Frans te doen, of juist om bijles te krijgen. Je kunt kiezen voor het huiswerkinstituut, kiezen om versterkte technische vakken te volgen, of economische vakken alsof we een business school zijn. Maar we plakken ons niet het 'excellent-stickertje' op. We krijgen soms de vraag: "wat doen jullie extra?" Nou dit doen we allemaal, alleen zien we het niet als extra, het hoort bij ons.

En daar willen we ons ook in blijven verbeteren. Die behoefte en ambitie is er. De maatschappij is in beweging. Dat is het Emmaus ook. Daarom geldt die mogelijkheid tot ontwikkeling evengoed voor onze medewerkers. Ook voor hen geldt: als je wilt, dan kan het.

Is het Emmaus daarmee de leukste school van Rotterdam? Vooropgesteld, DE school bestaat niet, iedereen neemt eigen ervaringen mee, iedereen beleeft het op zijn en haar manier. Maar heel eerlijk.... we denken zelf eigenlijk van wel. Het is aan jou om keuzes te maken, om later jouw bijdrage op jouw eigen manier te kunnen leveren. En op de weg daar naartoe waren, zijn en blijven we samen...

1.9.2018