

GYMNASIUM

IETS VOOR JOU?



emmauscollege
rotterdam

Gymnasium

Op het Emmauscollege begint iedere leerling in een havo/vwo brugklas. Aan het einde van het schooljaar wordt in overleg met jou, je ouders en je mentor bepaald of je je schooltijd voortzet op de havo, het atheneum of... het gymnasium!

Grieks, Latijn en meer!

Benieuwd wat je allemaal leert op het gymnasium? Natuurlijk leer je de talen Grieks en Latijn! Verder leer je op het gymnasium ook veel over de cultuur van de oudheid. Bijvoorbeeld over de Griekse goden, de gladiatorenengevechten in Rome, de Olympische Spelen en de grote denkers zoals Socrates en Plato.

Rooster

Op het gymnasium volg je in de tweede klas zowel drie uur Latijn als drie uur Grieks in een week. In de derde klas krijg je wekelijks 3 uur Latijn en 2 uur Grieks. Daarbij krijg je ook het vak filosofie, omdat we het belangrijk vinden dat je kritisch leert denken.

Wist je dat veel Europese talen afkomstig zijn uit het Latijn? Vanwege de grote overlap tussen de moderne en klassieke talen, volg je op het gymnasium een uur minder Engels, Frans, Duits en Nederlands. Benieuwd hoe een dagrooster van een gymnasiast eruitziet? Check het hier!



Maandag	
1e	08.30-09.15 uur Wiskunde
2e	09.15-10.00 uur Latijn
PAUZE	
3e	10.15-11.00 uur Grieks
4e	11.00-11.45 uur Muziek
5e	11.45-12.30 uur Aardrijkskunde
PAUZE	
6e	13.00-13.45 uur Mentoruur
7e	13.45-14.30 uur Filosofie
PAUZE	
8e	14.30-15.15 uur Filosofie
9e	15.15-16.00 uur Sporten

Reizen en Activiteiten

Op het gymnasium ga je vaak op excursie en samen met jouw klas op reis. Op deze manier komen de talen echt tot leven! Je bezoekt bijvoorbeeld de Limes (de grens van het Romeinse rijk) en maakt internationale reizen naar Engeland, Duitsland en Italië.

Vervolgopleidingen

We krijgen vaak de vraag of het gymnasium nodig is voor bepaalde vervolgoepleidingen. Het antwoord daarop is kortgezegd: nee. Toch is het gymnasium een enorme verrijking voor iedere leerling, en komen de skills die je leert van pas op iedere vervolgoepleiding. Op welke manier? Simpel!

Op het gymnasium...

Leer je analytisch denken

Dat komt op elke universitaire studie van pas!



Maak je kennis met moeilijke termen uit het Grieks en Latijn

Jij snapt sneller de betekenis, en kunt die makkelijker onthouden.



Leer je hoe taalsystemen in elkaar zitten

Zo wordt het makkelijker om nieuwe talen te leren.

Word je opgeleid tot een kritische denker

Ben jij de nieuwe Aristoteles?





Ben jij...

- Een taalliefhebber?
- Geïnteresseerd in geschiedenis?
- Nieuwsgierig?
- Gemotiveerd?
- Op zoek naar een uitdaging?

**Dan is het gymnasium op het
Emmauscollege echt iets voor jou!**

Twijfel je nog een beetje?

Kies dan voor het pre-gymnasiumprogramma in de brugklas. Daar leer je de eerste woorden Grieks en Latijn en maak je kennis met de cultuur van de oudheid. Ook ontmoet je al andere leerlingen die ook geïnteresseerd zijn in het gymnasium. Zo kun je zien of het gymnasium wat voor je is!



Alexandriëstraat 40, 3067 MR Rotterdam
www.emmauscollege.nl